

‘ Blijf in je Kot ’ Lijst

Inhoud

Nieuwe Tips (12.03.2021)	3
Literatuur	3
Tips (23.01.2021)	3
Lezen	3
Muziek	3
Tips (07.01.2021)	3
Reizen in Coronatijden	3
Tips (10.10.2020)	4
Bij regenweer rustig in de zetel	4
Breughel en Italië	4
Tips (6.9.2020)	4
Reizen in eigen land :	4
De Romeinse keizers	6
Muziek	6
Culinair	6
Lezen	7
Strip en cartoon	7
Tips (17.8.2020)	7
Italië aan huis	7
Strips en Cartoon	8
Tips (9.7.2020)	9
Italiaanse auteurs van kinderboeken	9
Reistips in eigen land	9
Tips (9.7.2020)	10
Italiaans leren	10
Literatuur : Alessandro Baricco	10
Film en Toerisme	11
Muziek: Ennio Morricone	11
Tips (21.6.2020)	11
Literatuur meer boeken met een voorliefde voor Italië	11
Tips (21.5.2020)	12

Literatuur De Tien beste boeken om in een Italiaanse setting weg te drijven.....	12
Tips van 4.5.2020	14
Literatuur.....	14
Muziek.....	15
Radio stations.....	15
Reizen.....	15
Musea.....	15
Tips van 20.4.2020.....	16
In cucina	16
Literatuur.....	17
Italiaans bijspijkeren.....	18
Musea.....	19
Tips van 11.4.2020.....	19
Da leggere?.....	19
Naar Lucca?	19
Filmtips voor thuis.....	19
Zingen helpt overwinnen.....	19
Belgen in Italië.....	20
Musea virtueel.....	20
Tips van 26/3/2020	21
Toeristische tips uit Lucca door Stadsgids Gabriele Calabrese.....	21
Tips om in rustige tijden te bekijken/beluisteren door Daniëlle:.....	21
Collecties van de mooiste musea ter wereld.	22
Muziek, theater, film: rechtstreeks in je huiskamer	23
Literatuur: rechtstreeks in je huiskamer	24
Films rechtstreeks in je huiskamer tegen een kleine prijs	24
Italië-reistips Piccione.....	24
Musica Barocca Italiana: Arie e canzoni.....	26

Nieuwe Tips (12.03.2021)

Literatuur

“ **Miraggi**” door **Elena Basile** (zittend ambassadrice voor Italië in ons land).

Of ze nu van Portugal of Hongarije, van Zweden of Canada zijn, de protagonisten van deze verhalen zijn vrouwen die verrast worden door beslissende ervaringen die plots hun lotsbestemming onthullen. Het werd een verhalenbundel zwevend tussen droom en werkelijkheid, verteld op een toon die de ene keer ironisch en de andere keer surrealistisch is. (bron Taste Italy)

Sandro Veronesi (61) won in 2020 de Premio Strega voor de tweede keer. Na "Kalme chaos" is ook "**De kolibrie**" bekroond, opnieuw een roman over omgaan met verlies

Daniëlle

Tips (23.01.2021)

Lezen

In Italië start een groot maffiaproces- Sanne de Boer schreef er het boek 'Mafiopoli' over

<https://www.langzullenwelezen.be/nieuws/in-italie-start-een-groot-maffiaproces-sanne-de-boer-schreef-er-het-boek-mafiopoli-over?deliveryName=DM100340>

Muziek

Een uurtje radio over de Italiaanse violist Paganini ...

www.nporadio4.nl/podcasts/klassieke-mysteries

Een tip van Klara:

Een CD met sprankelende duetten en scènes van Rossini. Bel canto van de bovenste plank.

<https://klara.be/vrienden-en-rivalen-van-rossini>

Herman

Tips (07.01.2021)

Reizen in Coronatijden

Vanuit je zetel gaan we vandaag of morgen of overmorgen op reis.

Het wordt reizen in coronatijden met uren kijkplezier. En voor sommigen onder ons, herinneringen waar we zelf al geweest zijn

Klik op één van de onderstaande linken en je komt terecht in Italië.

Venice: <https://www.youtube.com/watch?v=ka-ZgwCXKho>

Róma: <https://www.youtube.com/watch?v=DEJx0CYrDHk>

Firenze: <https://www.youtube.com/watch?v=ACpIPj5CC-k>

Toscane: <https://www.youtube.com/watch?v=ssopBo-qfso>

Amalfikust: <https://www.youtube.com/watch?v=fCsSLb11RUQ>

Klik op één van de onderstaande linken en je komt terecht in Italië in België.
Italië in Maastricht, zuid-België en Meersel-Dreef...

<https://ciaotutti.nl/italie-dichtbij/maastricht-italie-aan-de-maas/>

https://m.gva.be/cnt/dmf20200804_92957569?utm_campaign=op-wereldreis-in-belgi%c3%ab&utm_medium=list-m

Marc en Daniëlle

Tips (10.10.2020)

Bij regenweer rustig in de zetel

1/eens luisteren naar de Italiaans-Belgische Sarah Ferri, wonende in Gent.

Sarah Ferri is pianiste, gitariste en componist van eigen liedjes.

<https://www.youtube.com/watch?v=cbg9FpkbdH0>

https://www.youtube.com/watch?v=nPbnPj62Db8&list=RDnPbnPj62Db8&start_radio=1&t=82

2/eens dwalen in Italiaans Gent met de audio-route van de Italiaanse ijsmaker Giorgio en Sarah Ferri.
De audio-route is mits 5 euro te bekomen in 't Huis van Alijn of kan met de routeplanner worden gedownload mits 3,99 euro.

<https://blijvenplakkeningent.be/nl/routes/giorgio.html>

Daniëlle

Breughel en Italië

Lannoo publiceerde De grote Breughel atlas. We vinden er info over zijn reis naar Italië, waarbij hij onder andere Milaan, Mantua, Bologna, Rome, Napels en Palermo aandoet.

<https://www.lannoo.be/nl/de-grote-bruegel-atlas>

Herman

Tips (6.9.2020)

Reizen in eigen land :

Corona-tijd, een ramp maar toch een gelegenheid om eens eindelijk op reis te gaan in eigen contreien. Zo bv een uitstap naar :

1/ de abdij van Orval. In 1070 vestigden Italiaanse monniken zich in het graafschap Chiny.

De abdij herbergt niet alleen een mooie kunstcollectie maar een goed biertje maakt er eveneens deel van uit en ja ook Italië komt je tegemoet bij de bron van Mathilde.



De Mathilde-bron herinnert aan de legende van de Italiaanse gravin Mathilde van Toscanië, die omstreeks 1076 per ongeluk haar trouwring in een bron liet vallen. Omdat het een geliefd aandenken was aan haar overleden echtgenoot Godfried—met-de-Bult richtte de gravin zich wanhopig in gebed tot de Maagd Maria. Toen zij enige tijd later de bron bezocht, dook een forel op met de ring in zijn bek. Volgens de overlevering zou zij daarop de wens hebben uitgesproken dat het gebied voortaan zou luisteren naar de naam Aurea Vallis

(Gouden Vallei). De naam van Orval (or=goud en val=vallei) is zo te verklaren. De forel met de ring staat ook afgebeeld op het logo van de etiketten van de flesjes Orvalbier.

2/ In de abdij van Sint-Truiden (Sint-Trudo) kan je in het 'abtskwartier'(16de eeuw) een mooie plafondschildering bewonderen in de Keizerszaal van de hand van de Italiaanse G.A. Caldelli.

3/ De Koninklijk Musea voor Schone Kunsten (Old Masters Museum) te Brussel, Regentschapsstraat 3 :

Hier vind je de kunstenaar Filippo Bartolini °1846- +1911 Rome. Hij was een meester in het schilderen in aquarel. Zijn onderwerpen, uit het dagelijkse leven gegrepen, getuigen van een ongelooflijk oog voor detail.

foto J.Geleyns



4/ of gewoon een wandeling, nu met dit mooie weer, in het Scheldepark van Temse. Het park behoorde tot het voormalig oude kasteel van Temse (gesloopt in 1782) en het nieuwe (gesloopt in 1965). Hier verbleef de Italiaanse schilder, pentekenaar, Remigio Cantagallina in de jaren 1612-1613. Van zijn hand zijn er vele tekeningen van het kasteel bewaard gebleven en te bewonderen in KMSK te Brussel.

5/ Men moet nog niet zo ver gaan : op de begraafplaats van Beveren (Glazenleeuwstraat) vind je het graf van kunstschilder Albert Ciamberlani °1964-+1956.

Eigenlijk kreeg hij twee graven, een gewoon en eentje op het erepark.

Albert was de zoon van Vincent Charles Ciamberlani en Jeanne Françoise Peleman. Hij was de kleinzoon van Vincenzo, geboren in Montegiorgio, Fermo, Marche en Alexandrine Stafford uit Beveren. Zijn moeder, Jeanne Peleman, liet als geschenk voor haar zoon Albert, het 'hotel Ciamberlani', een art-nouveau huis in Elsene bouwen. Zeker een bezoek waard.

Eén van zijn werken "Honorons la terre" is te bezichtigen in het Hof van Saksen

Daniëlle

De Romeinse keizers zijn bij ons allen wel min of meer gekend.

Echter de beelden die we van hen herinneren uit onze schooltijd of musea, geven steeds hetzelfde weer nl, wit marmer, geen ogen (pupillen), geen kleur en na drie of vier van hen te hebben bekeken, houd je het wel voor gezien.

De kunstenaar Haround Binous heeft deze bustes nu dankzij de techniek van 'gelaatsreconstructie', photoshop en geschiedenis, bewerkt tot foto's van 'echte' mannen.

Van keizer Augustus tot Valentinianus III, sommige onder hen zouden in Hollywood niet misstaan. Leuk om eens naar te kijken.

https://www.boredpanda.com/realistic-recreations-ancient-sculptures-of-roman-emperors-haroun-binous/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

Daniëlle

Muziek

Luistergenot :

John Paul Corigliano (16 February 1938) werd geboren in een van oorsprong Italiaanse muzikale familie met een concertmeester als vader en een pianiste als moeder. Na zijn studies en voor hij succes kreeg als componist werkte hij als assistent bij Leonard Bernstein en als sessiemuzikant voor klassieke artiesten. Op zijn 26ste brak hij door met zijn Sonata for Violin and Piano (1963) en won daarmee het Festival van Spoleto in Italië. In 1970 werkte hij samen met David Hess aan een update van de klassieke opera 'Carmen', nu 'The naked Carmen'.

<https://www.youtube.com/watch?v=gSSvJycr6CM> : uit The naked Carmen, te beluisteren tot het einde, het ligt vooral in het 'luchtig gefrissel' met de melodie.

<https://www.youtube.com/watch?v=20QJ5GwDTFo> : 'Forever young' uit Mr. Tambourine man.

Daniëlle

Culinair

Nduja :

Nduja is een (zeer) pittige en smeerbare worst uit het zuiden van Italië. Het wordt meestal gemaakt met delen van het varken, zoals de schouder en buik, zongerijpte pepers en wat knoflook, peper en zout. Het is afkomstig uit het kleine dorpje Spilinga in het zuiden van Calabrië. Nduja is behoorlijk pittig. Het vlees wordt gekneet met de kruiden en pepers en daarna voor lange tijd gedroogd. Hoe pittig het is, hangt af van de soorten pepers die gebruikt zijn bij de bereiding van de worst, maar veelal is dit behoorlijk. Het wordt voornamelijk geserveerd met sneetjes brood of met rijpe kaas, maar de unieke smaak maakt het geschikt voor een verscheidenheid aan gerechten. Het kan bijvoorbeeld ook worden toegevoegd aan pastasauzen. Mocht het echt te pittig zijn, kun je het wat 'verzachten' met olijfolie. (bron : Google : de Italiaanse school Falò)

Daniëlle

Lezen

hierbij een leesvoer-tip vanwege Herman Cole. Volgens mij wel interessant voor hen die graag in de geschiedenis duiken.

Een bezigheid die me al veel mooie Corona-uurtjes heeft opgebracht.

<http://www.flandrica.be/items/show/905/>
<http://www.flandrica.be/items/show/893/>
<http://www.flandrica.be/items/show/767/>
<http://www.flandrica.be/items/show/454/>
<http://www.flandrica.be/items/show/1171/>
<http://www.flandrica.be/items/show/1162/>

grtjes, Daniëlle

Strip en cartoon

Een Spaanse vriendin stuurt ons onderstaande tekening uit 1962. Van de hand van Walter Molino

https://www.lambiek.net/artists/m/molino_walter.htm

Molino was een grote in de wereld van strip en cartoon

<http://www.snackmates.org/FM2/Armando/Archivio/10.html>

<https://berichtenuithetverleden.wordpress.com/2011/09/18/walter-molino-en-%E2%80%99Cladomenica-del-corriere%E2%80%99D/>



Hij tekende ook verhalen rond **Virus, il mago della foresta morta**

https://it.wikipedia.org/wiki/Virus,_il_mago_della_foresta_morta

https://www.touring.be/nl/artikels/enit-roadtrip?utm_source=Touring&utm_medium=email&utm_campaign=TDB_202000827_NL

Herman

Tips (17.8.2020)

Italië aan huis

Huisarrest, of quasi en dat gedurende vier weken (hopelijk niet langer) luidt het verdict in deze tweede Corona-top. Zich verplaatsen en mooie dingen gaan bezichtigen zit er dus voorlopig niet in. Maar een klein virtueel uitstapje met een vleugje Italië behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Zo kan je op volgende link samen met Rudi Mannaerts eens naar het Maagdenhuis en binnen in de Sint-Michielskerk. Want ook daar is "Italië aan huis".

<https://atv.be/zoek?tag=Pisa>

En wanneer we met z'n allen uit dit dal gekropen zijn, kunnen we misschien heel voorzichtig terug de weg op. Oefenen met stappen kunnen we dan alvast tijdens een

12km-wandeling in Antwerpen waarbij we de vorm van "De Laars" aanhouden.

<https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4204038/hikingroute/de-laars-van-italie-in-antwerpen-binnenstad-scheldeoever-en-trage-weggebruikerstunnels-12km>

Daniëlle

Strips en Cartoon

Een Spaanse vriendin stuurt ons onderstaande tekening uit 1962. Van de hand van Walter Molino

https://www.lambiek.net/artists/m/molino_walter.htm

Molino was een grote in de wereld van strip en cartoon

<http://www.snackmates.org/FM2/Armando/Archivio/10.html>

<https://berichtenuithetverleden.wordpress.com/2011/09/18/walter-molino-en-%E2%80%99Cla-domenica-del-corriere%E2%80%99D/>

Hij tekende ook verhalen rond **Virus, il mago della foresta morta**

https://it.wikipedia.org/wiki/Virus,_il_mago_della_foresta_morta

https://www.touring.be/nl/artikels/enit-roadtrip?utm_source=Touring&utm_medium=email&utm_campaign=TDB_20200827_NL



Herman

Tips (9.7.2020)

Italiaanse auteurs van kinderboeken

Waarom onze (klein) kinderen niet laten kennis maken met Italiaanse auteurs van kinderboeken. Hen voorlezen, lekker knus op de sofa of hen het boek aanbieden in episodes telkens ze op bezoek komen. Zo is er bv :

-**Roberto Piumini** : met “**Motu-Iti, het meeuweneiland**”, werd Piumini in 1994 bekroond met de Zilveren Griffel, in datzelfde jaar kreeg hij een Vlag en Wimpel voor “Matthijs en z’n opa”. Beiden uitgegeven bij Querido, A’dam, 1993.

-**Elisabetta Dami** : met de boeken “**Geronimo Stilton**” gaf E.Dami de jeugd een kans om op een prettige manier kennis te maken met geschiedenis en kunst. Vooral de reeksen ‘reis door de tijd’ en de ‘gi-ga-boeken’ bevatten heerlijke verhalen. In de reeks ‘rode reeks’ is ‘Het spookt in Rome’ een aanrader.

-En waarom eens niet met de kleinkinderen Italiaanse gerechtjes koken? Met de “**zilveren lepel voor kinderen**”, uitgeverij Spectrum, kan je leuk aan de slag. De kookgekken weten dat de “Zilveren lepel” zo’n beetje de Italiaanse kookbijbel is. Er is nu ook een speciale versie voor kinderen zodat je de kinderen de smaak van de Italiaanse keuken meteen door kan geven!

Daniëlle Van Gael

Reistips in eigen land :

1/ - Abdij van Tongerlo : sinds 1545 hangt in de abdij een replica (canvas) van het “laatste avondmaal’ van Leonardo da Vinci. Het doek is 45 vierkante meter groot en zou in 1506-07 zijn gemaakt door Andrea Solari. Volgens de Amerikaanse Da Vinci-expert Jean-Pierre Isbouts is zeker het gezicht van de figuur Johannes door de meester zelf geschilderd. Dat leidt hij af uit de recente scans van onderzoekscentrum Imec uit Heverlee. Kunsthistorici hechten grote waarde aan de replica van Tongerlo, omdat het de meest getrouwe is en omdat van het originele fresco in het klooster van Santa Maria Delle Grazie in Milaan steeds minder te zien is door pigmentvervaging. Toch is ook de kopie aan restauratie toe. Jean-Pierre Isbouts heeft hiervoor een fundraisingcampagne gelanceerd. De restauratie zou 500 000 euro kosten. In 1960 kreeg het werk een eigen gebouw, het Da Vinci-museum. (bron : Belgium Focus)

Tongeren : het Gallo-Romeins museum is genoeg gekend maar ook het volgende is meer dan een bezoek waard :

2/ - Jupitergigantenzuil : onder de vloertegels van de basiliek vond men de restanten van maar liefst 7 kerken terug, ook een Romeinse stadswoning met thermen en een Jupitergigantenzuil. Kopie hiervan kan je bewonderen aan het Vrijthof.

3/ - Romeinse dodecaëder : op de hoek van de Sint-Truidenstraat met de Nieuwstraat staat een bronzen replica van de dodecaëder die in Tongeren werd opgegraven. Waar het object met twaalf

vijfhoekige vlakken bij de Romeinen toe diende is nog niet achterhaald. De 'Megaminx' is een dodecaëder-vormige puzzel (beetje zoals Rubiks kubus), misschien iets voor in corona-vakantietijd.

4/ - Flavius Claudius Julianus was een van de grondleggers van het verdrag dat mede aan de basis lag van de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië (en of we dat geweten hebben). In 361 volgde hij zijn oom Constantinus II op als keizer van het Romeinse Rijk, maar slechts twee jaar later sneuvelde hij. Zijn standbeeld bevindt zich in de Maastrichterstraat.

Tongeren nog zoveel meer dan enkel het museum...een dagtrip waard....doen. En vergeet geen Caesar-ke te drinken. (bron Ciao tutti, ontdekkingsblog door Italië)

Daniëlle Van Gael

Tips (9.7.2020)

Italiaans leren

1/ Italiaans leren via apps <https://www.ditisitalie.nl/apps-die-je-helpen-italiaans-te-leren/>

2/ gratis cursus online Italiaans <https://www.buonitaliaans.nl/>

3/ begeef je online op het veld <https://spele.be/italiaans-voetbal-spel/>

4/ Nog niet naar 't buitenland ? Misschien dan wel sporten in de tuin : YouTube staat vol leuke workouts. Altijd al een sixpack gewild? Dit is je kans ; een uurtje kickboksen? Of toch liever bootcampen? Voor elk wat wils. Je wordt er letterlijk en figuurlijk sterker van.

Literatuur : Alessandro Baricco

1/ Alessandro Baricco : initiatief Mechelse bib : in de rubriek 'Ontroerend goed' maak je kennis met de Mechelse Michèle Even die voorleest uit het werk "Mr.Gwyn" van Alessandro Baricco. https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=qra6XpSwfYc&feature=emb_logo

In 'Mr. Gwyn' is observeren en waarnemen erg belangrijk, dus dagen we je graag even uit met een leuke waarnemingstest.

<https://www.youtube.com/watch?v=KAKMAHO9jCM>

Of wat dacht je van een bucketlist, net als Mr. Gwyn met 52 dingen die je niet meer gaat doen : boeken opzij leggen, boeken negeren, zomaar voorbij de bibliotheek lopen, en ... vul zelf maar aan!

2/ Leg je oor te luisteren over deze Italiaanse schrijver bij Guy Cassiers van Het Toneelhuis. <https://www.toneelhuis.be/nl/huistoneel/zijde/>

Op deze site kan je de 65 hoofdstukken van de roman "Zijde" (Alessandro Baricco) beluisteren.

3/ Reikt je Italiaans verder dan de menukaart van de pizzeria, luister naar dan de maestro himself die een hoofdstuk voorleest uit zijn roman 'Emmaüs'.

<https://www.youtube.com/watch?v=jlbo1rOAFk>

Daniëlle

Film en Toerisme

"In deze Corona-tijd is het niet aangeraden te reizen maar wel kan je via andere kanalen een bezoekje brengen aan buitenlandse toppers. Zo zijn er nog altijd filmhotels om naartoe te trekken"

Daniëlle vroeg en kreeg toestemming van Roularta om een artikel over te nemen. Het gaat over het beroemde [Hotel degli Orafi in Firenze](#), [en de beroemde film](#) die er gedraaid werd.

Muziek: Ennio Morricone

Naar aanleiding van het overlijden van Ennio Morricone hierbij [enkele luistertips](#) en zes [podcasts](#) over deze grote componist.

Herman

Tips (21.6.2020)

Literatuur meer boeken met een voorliefde voor Italië

1/ Wim Zaal : "Een tik van Italië", uitg. Aspect B.V., ISBN 9789075323429

Waarom is deze bundel het meest geliefde reisboek over Italië? Omdat je het gevoel krijgt, samen met de schrijver op pad te zijn. Je consumeert geen weetjes, je doet ontdekkingen, je kijkt niet tegen de gevels aan, je glipt stilletjes naar binnen. Deze verhalen gaan over de kunst van het reizen, de kunst om goed te kijken en soms een oogje toe te drukken, de kunst om je niet alleen te verplaatsen over afstanden, maar ook in tijd en mentaliteit.

2/ Lisa St.Aubin De Teran : "De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië", Meulenhoff

Bovenstaande uitspraak van Robert Browning is er een waarin Lisa St. Aubin de Terán - de samenstelster en inleidster van deze unieke bloemlezing - zich volledig kan vinden. Zij volgde het spoor van Lord Byron - en van vele andere schrijvers die een grote voorliefde voor Italië hebben ontwikkeld - door zich in Italië te vestigen en er lief te hebben. Lisa St Aubin de Terán liet zich bij haar keuze leiden door de 'elementen van Italië - de klassieke elementen lucht, aarde, vuur en water - om de essentie over te brengen van wat Italië is, waar het voor staat, hoe het eruit ziet, hoe het voelt, hoe het ruikt, hoe het smaakt en wat de geluiden van het land zijn. In deze vier categorieën is een verrukkelijke verzameling citaten, fragmenten, verhalen en brieven ondergebracht, over bijvoorbeeld het landschap en het landelijke leven en voedsel en wijn, over de zee en de kust en natuurlijk Venetië, over oorlog en geweld, liefde, passie, en haat, en over fantasie, dromen en vliegen.

3/ Joost Divendal : "Passie voor Venetië", uitg. Muntinga

'Venetië en ik zijn voor elkaar geboren.' In Passie voor Venetië getuigt Joost Divendal van zijn liefde voor deze door zijn geschiedenis en ligging zo unieke stad, die hij al dertig jaar lang bezoekt. Hij schrijft over de bekende plekken zoals de San Marco en de Brug der Zuchten, maar ook over de geheimen van dit eilandenrijk. Tijdens het carnaval, in het Ghetto, op de pleinen en op het water wordt fictie werkelijkheid. Passie voor Venetië is een feest der herkenning voor wie de stad al eens bezocht heeft en een inspirerende gids voor wie dat van plan is.

4/ Joost Divendal : “De laatste doge van Venetië”, uitg. Meulenhoff

In 1797 verovert Napoleon Venetië en komt er na elfhonderd jaar een eind aan de langst bestaande vrije republiek ter wereld. Ludovico Manin, de laatste doge van Venetië, zwicht voor Napoleons dreigement dat hij de stad zal verwoesten en legt zijn ambt neer. Een paar maanden later al verkwanselt de Franse generaal de dogestad aan zijn ervvijand Oostenrijk. Het verhaal van de laatste doge wordt verteld door zijn vertrouweling Barbara, een joods meisje uit Constantinopel dat als weeskind door Ludovico's ouders in de familie werd opgenomen. Ze wordt Ludo's speelkameraadje en dienaar, en later zijn minnares. Ze voedt en verzorgt hem, ze kent zijn dromen en zijn wanhoop. Barbara spreekt over de tijd van ongeëvenaarde schoonheid, die ook een tijd van broosheid is. Bellini en Bellotto, Monteverdi en Vivaldi, carnaval en Canal Grande vormen het decor van haar verhaal. Joost Divendal ontsluit de onverwoestbare schoonheid van de dogestad en brengt die eens te meer tot leven. In een heerlijke mengeling van feit en fictie geeft hij de lezer het gevoel in Venetië thuis te zijn.

5/ Joost Divendal : “Nicolosia”, Meulenhoff

In 'Nicolosia' beschrijft Joost Divendal met aanstekelijk plezier hoe hij er in zeven bezoeken aan Venetië achter komt welk meisje model heeft gestaan voor de beroemde Madonna's van de schilder Giovanni Bellini. Hoe komt het dat de heilige maagd bij Bellini steeds weer zo'n aardse uitstraling heeft? En hoe belangrijk was de stad Venetië voor zijn schilderijen? 'Nicolosia' geeft niet alleen een geheel nieuwe visie op een van geliefde schilders van de Italiaanse Renaissance, het boek is tevens een kostelijk en onmisbaar bezit voor ieder die op de oude dogenstad aan de lagune verliefd is geworden.

6/ Frank Bovenkerk : “Ijsscomannen en schoorsteenvegers”, Meulenhoff

Ijsscomannen en schoorsteenvegers beschrijft de wonderbaarlijke familiegeschiedenissen van de Nederlandse Italianen. Velen van hen blijken hier volledig geïntegreerd te zijn, maar koesteren ook hun oude identiteit. Hun levensverhalen laten zien wat de mogelijkheden zijn van de nu zoveel besproken 'integratie met behoud van eigen identiteit'.

Daniëlle

Tips (21.5.2020)

Literatuur De Tien beste boeken om in een Italiaanse setting weg te drijven

Volgens The Guardian (5 mei 2020) zijn onderstaande boeken de tien beste om in een Italiaanse setting weg te dromen van mooie panorama's en een inkijk te krijgen in de complexe maatschappij die Italië is. Dit in romanvorm.

1/De geniale vriendin : Elena Ferrante

is de eerste van Ferrantes vier Napolitaanse romans, waarin zij met groot inlevingsvermogen en in een onnavolgbare stijl vertelt over twee vrouwen en hun levenslange vriendschap, die even sterk om

liefde als om rivaliteit draait. Ferrante vertelt met het verhaal van Lila en Elena ook het verhaal van een wijk, een stad en een land in een tijd vol veranderingen.

2/Noem me bij jouw naam : André Aciman

Het is het verhaal van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een muzikale en erudiete jongen, en de Amerikaanse intellectueel Oliver, die als zomergast bij Elio's ouders aan de Italiaanse kust verblijft. me bij jouw naam : André Aciman

3/Sarah Dunant : De geboorte van Venus

Florence, 1528. Het is de tijd van de Medici, een tijd van overdadige luxe en verblindende kunst. Maar ook de tijd van hellepreken van de religieuze fanaticus Savonarola en de toenemende macht van de nachtpolitie. Alessandra is nog maar vijftien als haar vader een jonge mysterieuze schilder in huis haalt om de familiekapel te beschilderen. Alessandra, die heimelijk haar hart heeft verpand aan de schilderkunst, is opgetogen. En probeert zoveel als zij maar kan van de fascinerende vreemdeling op te steken, die al gauw haar gedachten en gevoelens volledig in beslag neemt.

4/Afscheid van de wapenen : Ernest Hemingway

In zijn semi-autobiografische roman uit 1929 vertelt Ernest Hemingway het onvergetelijke verhaal van een Amerikaanse ambulancechauffeur aan het Italiaanse front en zijn liefde voor een Engelse verpleegster.

5/De betovering van april : Elizabeth von Arnim

Vier wat achtergrond en karakter betreft totaal verschillende vrouwen, brengen een maand door in het Italiaanse San Salvatore. De barrières die hun afkomst en leefwijze aanvankelijk opwerpen, verdwijnen langzaam onder invloed van de paradijselijke plek.

6/Aqua Alta : Donna Leon

De Amerikaans archeologe Brett Lynch wordt bruut in elkaar geslagen voor de deur van haar Venetiaanse woning. Met uitzondering van commissario Guido Brunetti maakt men zich er bij de politie niet zo druk over: Lynch is immers buitenlandse en lesbisch bovendien. Maar wanneer twee dagen later het lijk wordt gevonden van dottore Semenzato, de museumdirecteur met wie Lynch die week een afspraak zou hebben, verandert dat. Brunetti mag zich nu van zijn superieuren met hart en ziel aan de zaak wijden.

7/De rattenkoning : Michael Dibdin

De Italiaanse grootindustriële Miletto wordt ontvoerd en commissaris Aurelio Zen wordt belast met de leiding over deze politiek gevoelige zaak. Naarmate het onderzoek vordert raakt hij verder verstrikt in het web van corruptie, misdaad en geweld en lijkt niemand te vertrouwen. Het ondoorzichtige syndicaat van politie, overheid, kidnappers en de familie Miletto doet denken aan een rattenkoning, een groep ratten wier staarten tot een onontwarbare kluwen zijn samengegroeid en waar de enkeling het lot van allen kan bepalen.

8/De naam van de roos : Umberto Eco

Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende abdij in het noorden van Italië. Broeder William Baskerville, een geleerde franciscaner monnik uit Engeland, komt als speciaal gezant van de

keizer met een delicate diplomatieke opdracht naar Italië. Hij moet een ontmoeting organiseren tussen de van ketterij verdachte franciscanen en afgevaardigden van de paus.

Al spoedig ontwikkelt zijn verblijf in de abdij zich echter tot een tijd vol apocalyptische verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn William en zijn metgezel Adson getuige van de wonderbaarlijkste en voor een abdij hoogst zonderlinge gebeurtenissen.

9/Kamer met uitzicht : EM Foster

De jonge, naïeve Lucy Honeychurch reist onder de hoede van haar op en top Britse tante Charlotte naar Florence. Daar, in het pension waar ze een kamer met uitzicht hebben besteld, ontmoeten ze twee landgenoten. In het zonnige en verfijnde Toscane wordt Lucy verliefd op George Emerson.

10/Het andere einde van de draad : Andrea Camilleri

De landingen van migranten volgen elkaar snel op en Montalbano moet deze situatie het hoofd bieden met zijn kleine korps. Bovendien doet hij alles zonder ooit zijn menselijkheid te verliezen. Te midden van dit alles gebeurt er een vreselijke misdaad: Elena Biasini wordt op brute wijze afgeslacht.

Met dit boek nam de schrijver stelling tegenover Matteo Salvini voor betreft de de problematiek rond immigranten

Daniëlle

Tips van 4.5.2020

Literatuur

1/ "Over oude wegen" auteur : Mathijs Deen, uitg. Thomas Rap A'dam

Van de prehistorie en de Romeinse tijd door de middeleeuwen naar het Europa van nu. Van de Straat van Gibraltar naar Stockholm, van Rome naar Boekelo. Over oude wegen is een avontuurlijke tocht door Europa en een fascinerende reis door de tijd. (achterflap)

2/ "De pastakoningin" auteur : Maria Orsini Natale, uitg. Byblos A'dam

In het negentiende-eeuwse Italië maakt culinair talent Franscesca Montorsi furore als een van de eerste vrouwelijke pastamaaksters, domineert zo de pastamarkt van Napels en wint het hart van een prins. Een sensuele en culinaire geschiedschrijving van Italië. (achterflap)

3/ "Wegen van stof" auteur : Rosetta Loy, uitg. Meulenhoff A'dam

Wegen van stof beschrijft de geschiedenis van een Italiaanse boerenfamilie gedurende drie generaties. Tegen een historische achtergrond ontstaat een veelzijdig fresco van oogsten en oorlogen, van liefdes, huwelijken, geboorten en sterfgevallen. (achterflap)

4/ "Chocola bij Hanselmann" auteur : Rosetta Loy, uitg. Meulenhoff A'dam

Onder het mom van een familieraadsel, van een verhaal vol emoties en van door en door menselijke wezens, heeft de Italiaanse auteur de eerste grote roman over het fascisme en de deportatie geschreven sinds het oeuvre van Primo Levi. (achterflap)

Daniëlle

Muziek

Op 6 april 1971 overleed Igor Stravinsky in zijn appartement in New York. De uitvaartdienst werd in Venetië in de Santi Giovanni e Paolo gehouden. Tijdens de dienst werd Alessandro Scarlatti's **Requiem Missa Defunctorum** uitgevoerd. Stravinsky werd bijgezet op de begraafplaats op het eiland van San Michele, waar zijn ontdekker Diagilev reeds begraven was.

Daniëlle

<https://www.youtube.com/watch?v=KfoVb1kDnLY>

Radio stations

in Italië, in België en zelfs de rest van de wereld

Je kiest op een wereldbol welke zenders je wil horen. (ook locale Belgische zenders)

<http://radio.garden/live/toulo%C2%A0%20use/radiopresence/>

Bijvoorbeeld Radio Amore blu uit Catania

<http://radio.garden/listen/grupporadioamore/aWw1zOna>

Betsy

Reizen

Róma <https://www.youtube.com/watch?v=DEJx0CYrDHk>

Firenze: <https://www.youtube.com/watch?v=ACpIPj5CC-k>

Sicily : Michael Scott <https://www.youtube.com/watch?v=AF3w05EhFQw>

Simon Reeve : reizen 'de religie achterna'

aflevering Rome : <https://www.youtube.com/watch?v=a1B1rnyUxLA&t=152s>

Karl Watson : road to Rome, met de rugzak langs lago di Como, Verona, Venice, Cinque Terre, Pisa, Florence, Siena tot Rome : <https://www.youtube.com/watch?v=yAWVo9oN9Ls>

Karin

Musea

musei vaticani : sezione "le stanze di Raffaello" dove si trova il suo capolavoro "la scuola di Atene".

<http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/tour-virtuale.html>

Mieke

Tips van 20.4.2020

In cucina

Daniëlle bezorgde ons alvast dit receptje: **Amuse Italiano : door Laura Zavan**

Aubergine alla parmigiana : voor 12 amuse-lepels

1 aubergine (300gr) - olijfolie- 120 gr buffelmozzarella - 100gr tomatensaus - 6 theelepels vers geraspte Parmezaanse kaas - 12 blaadjes basilicum - zout

1/snijd de aubergines in 6 plakken van 1cm dik, bak ze in een beetje olijfolie tot ze mals en goudbruin zijn. Op smaak brengen met zout.

2/snijd de mozzarella in plakken van 1cm dik en dan in repen van 2cm breed

3/schep een theelepel tomatensaus op een plak aubergine. strooi er wat Parmezaanse kaas over; Leg dn op de plak 2 blaadjes basilicum en een reep mozzarella. Rol het geheel op en snijd de rolletjes dan in tweeën.

Zet de rolletjes op amuse-lepels en giet er een paar druppels tomatensaus over.

In lang vervlogen tijden organiseerden we in zaal Dynamo een kookcursus gebaseerd op

“De zilveren lepel”, de kookbijbel voor Italië.

Nog altijd verkrijgbaar o.a. via 't Oneindige Verhaal!

Er is nu een nieuwere uitgave “De zilveren lepel : vlees” die Het Nieuwsblad op de rooster legde, met een paar recepten:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200408_04917050?M_BT=42861383908&_section=20097615&adh_i=9131c0b143c5ae8cf1dd903183436811&adh_i=9131c0b143c5ae8cf1dd903183436811&imai=b7277396-a543-4065-b2a2-e243eff95c1c&imai=b7277396-a543-4065-b2a2-e243eff95c1c&utm_campaign=she&utm_medium=newsletter&utm_source=nieuwsblad

Een beetje laat voor deze Pasen, maar wat let je om 't op een ander moment uit te proberen:

https://catania.liveuniversity.it/2020/04/11/pranzo-pasqua-sicilia-ricette/?fbclid=IwAR0b-Q8w-S82vl2mKBG69aLLG4KoWKJic_wgg6GK8EP-T1-dQN8eBN1BGKo

Mieke bezorgde ons deze recepten... (Wel oppassen voor de corona-kilo's, maar je kan natuurlijk ook delen (op veilige afstand)...

Tiramisu

Ingredienti per 6 persone 300 g di mascarpone 3 tuorli d'uovo zucchero (1 cucchiaino e mezzo per tuorlo) biscotti savoiardi caffè (a scelta se amaro o lievemente zuccherato) cacao in polvere per guarnire

Procedimento Sbattere i tuorli d'uovo con lo zucchero, quindi unire il mascarpone fino a ottenere una crema morbida. Inzuppare i savoiardi con il caffè lasciato intiepidire e disporli in uno strato su un

piatto o in una teglia rechangolare. Ricoprire lo strato di biscotti con la crema e ripetere l'operazione terminando con uno strato di crema. Porre in frigorifero per almeno un'ora. Cospargere infine con cacao amaro e servire freddo. Importante: alcune versioni prevedono anche l'utilizzo degli albumi, che vanno montati a neve ben ferma e amalgamati alla crema di tuorli, zucchero e mascarpone. E altre ancora l'uso della panna montata, da amalgamare allo stesso composto di crema di tuorli, zucchero e mascarpone. Il risultato sar  di maggior sofficit .

https://www.repubblica.it/sapori/2020/03/20/news/21_marzo_e_il_tiramisu_day-251535638/?ref=RHPF-VP-IO-C6-P9-S1.3-T1

Gelato artigianale

La ricetta: Gelato allo Yogurt variegato alla fragola

INGREDIENTI PER 1 KG DI GELATO Per il gelato: - 480 gr di yogurt (magro o intero) senza zuccheri aggiunti - 220 gr di zucchero - 300 gr di panna fresca senza zucchero

Per la salsa di fragole: - 175 gr di fragole - 75 gr di zucchero

Procedimento Versare tutto lo yogurt in una ciotola aiutandosi con una marisa (spatola morbida) o con un cucchiaio di legno. Aggiungere lo zucchero. Mescolare delicatamente per far sciogliere lo zucchero nello yogurt, fino ad ottenere un composto omogeneo (assaggiando, non si deve avvertire la granulosit  dello zucchero). A parte, montare la panna con uno sbattitore oppure con una frusta. La panna deve incorporare l'aria (l'aria   un "ingrediente" essenziale per il gelato!). La panna serve anche ad apportare grassi, che danno struttura al gelato. Aggiungere la panna montata nella ciotola con lo yogurt e mescolare da sotto a sopra, molto delicatamente, in modo da non far smontare la panna (e perdere quindi l'aria) e fino ad ottenere un composto omogeneo. Versare il composto ottenuto in due contenitori da 500kg l'uno (preferibilmente usare le vaschette del gelato se le abbiamo a casa), coprire i contenitori con della pellicola e lasciar riposare in freezer per circa 6 ore o fino a quando il gelato avr  raggiunto la consistenza desiderata. Tagliare le fragole a pezzetti, aggiungere lo zucchero e frullare - nel frullatore o con un minipimer - fino ad ottenere una salsa. Riporre la salsa in una ciotola, coprire con della pellicola e lasciare riposare in frigorifero. Quando il gelato   pronto, fare una pallina aiutandosi con un porzionatore (oppure fare una quenelle con un cucchiaio). Versare con un cucchiaio la salsa di fragole sul gelato. ...Gustare!

https://www.repubblica.it/sapori/2020/03/24/news/giornata_europea_del_gelato_artigianale-252126317/?ref=RHRS-BS-I252154706-C6-P8-S1.6

Op zoek naar **lekkere vegetarische Italiaanse recepten**? Dan vind je hier misschien idee n:

https://food.ndtv.com/lists/10-best-vegetarian-italian-recipes-1281077?fbclid=IwAR0_DlirFb790PTb93tnLtr_3NIL3wb-xX7Oe-b9lIGPYOwwYs997-hiIM

(Met dank aan Anne-Marie Neckebroeck)

Literatuur

Misschien een goed idee om deze tijd te gebruiken om in je boekenkast te duiken.

Dani lle vond alvast dit:

Romeinse barok : uit Capriccio Italiano : door Bertus Aafjes (5de druk 1964) :

"De koffie in Rome smaakt zoals de koffie nergens ter wereld smaakt. Men drinkt er dit edele vocht in een bar.

Een bar in Rome is een koffiehuis, dat tot in de uiterste hoeken naar de binnenlanden van Brazili  ruikt. De Romeinen drinken er hun koffie staande en converserende. Al converserende slaan zij

elkaar op de schouder, werpen elkaar wederkerig tien vingers tot vlak in het aangezicht, rukken elkaar af en toe een arm van het lichaam, dat vreest men tenminste, en zijn elkaar op de meest vriendschappelijke wijze aan het folteren en vierendelen.

Als ook de Romeinen van apen afstammen - en die conclusie lijkt in een Romeins koffiehuis onontkoombaar- dan maakt daarop hun profiel een uitzondering, want dat stamt af van de schildpad, de adelaar of de parkiet, de Romein mag zelf zijn keuze doen.

Hij zal waarschijnlijk de adelaar liezen omdat deze nu eenmaal een der adellijkste onder de dieren is. En een Romein houdt van stand.

Hij is dan ook van adel en werd groot gebracht met wolvenmelk. Ouder blauw bloed bestaat er niet. ..."

Liever luisteren dan lezen? Dat kan ook: Voor de Nederlandse **LuisterBieb** moet je je normaal gezien inschrijven, maar tijdens de coronamaatregelen kan je ook **zonder abonnement** gratis meeluisteren. In hun **online catalogus** vind je meer dan **4000 luisterboeken** voor alle leeftijden en interesses, van hoorcolleges tot romans.

<https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html>

Italiaans bijspijkeren

Of wordt het Italiaans bijspijkeren/leren voor mensen die in deze coronatijd plots over meer vrije tijd beschikken?

Dit zijn alvast links van gratis cursussen...(Als hier een foutje zou inzitten, laat het ons aub weten!)
Betalende zijn er in overvloed:

<https://www.memrise.com/>

100 (+) canzoni per imparare l'italiano: <https://www.adgblog.it/2011/12/12/5050100-e-oltre-canzone-per-imparare-italiano/>

<https://www.facebook.com/impariamoitaliano/>

Falo's Italiaanse school: <https://www.deitaliaanseschool.nl/>

Hier kan je blijven surfen: dizionari piu.zanichelli.it

En op de homepage kan je intekenen om elke dag een Italiaans woord in je mailbox te ontvangen: <https://my.zanichelli.it/home> . Altijd interessant om te lezen.

En zelfs video's online kan je je Italiaans oefenen:

<http://www.learnitalianvideos.com/2011/02/caravaggio-tra-leggenda-e-mistero.html?fbclid=IwAR0WuTPUgiHPN-AoNOhtldfgCldq4lu3knmc1bF8NITP2my1TZDhOrvA81U>

Andere leerkrachten sturen dan weer niet altijd even simpele links door (Met dank aan Mieke Lismont)

(...), inoltre, è il Dantedi cioè il giorno di Dante, ed è la prima edizione. Vi mando il link con un canto dell'inferno recitato da noi membri e amici della Dante Alighieri di Anversa, spero che vi piaccia.

https://www.youtube.com/watch?v=Qv3J_tAHUgc

Musea

Je kan natuurlijk verder op virtueel museumbezoek. Zo heeft het MAST in Bologna nieuwe rondleidingen: <https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/54368641/p1-b20107-0cea7f8f4b6c421787875ee1d12f562f/6/844/6fba0032-ecfc-4054-94e3-a3049cbbbed40>

KT

Tips van 11.4.2020

Da leggere?

Medelid 't Oneindige Verhaal levert in Sint-Niklaas gratis aan huis. Ook voor de "Da leggere" tips uit Notizie. U kan 't Oneindige Verhaal contacteren via telefoonnr 03 / 776 52 25, of via mail: info@oneindigeverhaal.be bestellen via de webshop: www.oneindigeverhaal.be,

Het wel heel actuele "In tijden van besmetting" Paolo Giordano 9.99 euro kan je o.a. in 't Oneindige Verhaal "aankopen".

Heel wat gemeenten, zoals Sint-Niklaas organiseren een afhaalbib! Tijd om je "Te lezen"-lijst boven te halen: <https://sint-niklaas.bibliotheek.be/afhaalbib>

Naar Lucca?

Torre Guinigi

https://www.youtube.com/watch?v=n8xGvf1sRtM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1_F8rc4NH9jboycK8vqm7DH1C4wA3Y2c7jZAxgP3deI4DGuNH6LRTUIZo

Le mura: <https://www.youtube.com/watch?v=QTEEjeOGfrk>

Filmtips voor thuis

<https://ciaotutti.nl/italiaanse-taal/film-italiaanse-taal/meer-dan-25-italiaanse-films-en-series-om-thuis-te-kijken/>

Zingen helpt overwinnen

<https://www.youtube.com/watch?v=D5DhJS5hGWc>

Rinascero, rinascerai van Roby Facchinetti

Dit lied is van de beroemdste band van Italië in de 70-er jaren. Ze hebben de auteursrechten geschonken aan het ziekenhuis van Bergamo. Elke klik op de video betekent een gift omdat youtube de eigenaar van de auteursrechten per klik betaalt. In het ziekenhuis van Bergamo zijn al heel veel mensen overleden. Ze kunnen alle steun gebruiken...

Nog zo'n kippenvelmoment: https://www.youtube.com/watch?v=iY-zWn_3Ho0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1o17gMN18F_KO26lrn-37qSzxqMJJ3JLYENhDKgdpTdwE7wQR0EBF0P34

Niet om aan Silvana Froli te laten horen, maar wel amuzant:

Petunia, het konijn (Darci Lynn) : o mio babbino caro:

<https://www.youtube.com/watch?v=lobS5QcJa90&t=129s>

Liever Silvana Froli: volg dan dit:

https://www.youtube.com/results?search_query=silvana+froli+soprano

Belgen in Italië

[https://www.june.be/people/reizigers/corona-belgen-buitenland/?utm_source=june.&utm_campaign=0aaa784552-](https://www.june.be/people/reizigers/corona-belgen-buitenland/?utm_source=june.&utm_campaign=0aaa784552-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_09_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_3f2207789f-0aaa784552-211374689)

[EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_09_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_3f2207789f-0aaa784552-211374689](https://www.june.be/people/reizigers/corona-belgen-buitenland/?utm_source=june.&utm_campaign=0aaa784552-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_09_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_3f2207789f-0aaa784552-211374689)

Musea virtueel

Firenze:

Uffizi in Firenze: <https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions>

Rome:

<https://www.uffizi.it/en/artworks>

De Rafaëltentoonstelling in Rome:

<https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra>

Raffaello Principe delle arti: <https://www.youtube.com/watch?v=oNSdP6ZR7nA>

De musea in Vaticaanstad:

<http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html>

Gemeentelijke musea in Rome:

http://www.museiincomuneroma.it/en/musei_digitali/tour_virtuali

Via SPQR kunnen we een bezoek brengen aan het stadhuis van Rome:

<https://romenieuws.wordpress.com/2018/02/12/het-stadhuis-van-rome/>

Milaan:

Pinacoteca di Brera:

<https://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html>

<https://pinacotecabrera.org/en/visit/>

Turijn:

Egyptisch museum:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRCIGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2>

<https://museoegizio.it/en/>

cdn-cache.museoegizio.it/static/virtual/ArcheologiaInvisibileENG/index.html

En in de omgeving van Turijn vind je in het Castello di Rivoli moderne kunst:

<https://www.castellodirivoli.org/mostra/cosmodigitale/>

Uiteraard kan je ook in andere musea op zoek naar Italiaanse werken:

www.bozar.be

www.louvre.fr/visites-en-ligne

<https://bruegel.vlaamsekunstcollectie.be>

www.britishmuseum.withgoogle.com

www.guggenheim.org/collection-online

Wil je echt meer corona:

Van Eyck voorspelde al de coronacrisis :

<https://youtu.be/BzE7jVZUCg8>

Luister naar de eerste video met de dame die het Lam Gods uitlegt

Met dank aan Gerda, Daniëlle, Herman, Marc, Mieke,... (en de anderen die ik nu vergeet)

Tips van 26/3/2020

Toeristische tips uit Lucca door Stadsgids Gabriele Calabrese

– ook werkloos en aan zijn appartement gebonden - doet regelmatig een toeristisch verhaal vanuit zijn appartement met zicht op de muren van Lucca:

https://www.facebook.com/gabriele.calabrese.73?fref=search&_tn_=%2Cd%2CP-R&id=ARCYyawOLYEKGmacC-n58SNvS4qHbLXODxxC4M52qvvaZAN0vHAcMe5oYhq2IPgE3GQ29jRX1FKj1dyg

Ook Klara neemt je mee op reis naar Italië: https://klara.be/programma/italiaanse_reis

Tips om in rustige tijden te bekijken/beluisteren door Daniëlle:

1/ <https://www.youtube.com/watch?v=a1iqSI7R5Ds> : La nostra insegnante Agnese ci racconta la storia dell'acquedotto monumentale di Lucca (8,..min)

2/ https://www.youtube.com/watch?v=d_BXP1mUn8w : Hiking the path of Gods Italy from Bologna to Florence (20 min.)

3/ <https://www.youtube.com/watch?v=AF3w05EhFQw> : Sicily by Michael Scott (58 min)

Op youtube kun je via "Italy's invisible cities" van Armstrong en Scott (BBC) alle episodes herbekijken.

Tips om nog eens terug te zien via Youtube of Youtube op TV afspelen :

*[Italy Unpacked](#) / [Sicily Unpacked](#) / Rome Unpacked (BBC)

oude films :

1/ Riso amaro : <https://www.youtube.com/watch?v=DlxwQ-6K3Ag&list=PLG3jNz8oPSSH0R1RsiLm4dRJM7dC9rtLs>

2/ l'Oro di Napoli : <https://www.youtube.com/watch?v=kYhq2wp3AjM>

3/ Un americano a Roma : <https://www.youtube.com/watch?v=39FPVL28mLg>

4/ La mortadella : <https://www.youtube.com/watch?v=QzThUJMC9jo>

Films in je huiskamer tegen een kleine prijs:

Honger naar film ? Te stillen via **Lumière Cinema bij je thuis!** Naast de nu al te ontdekken films voor jong en oud (**Woman, Marona, All Of Us, An Elephant Sitting Still,..**) zijn er ook tal van nieuwe films op komst. Zo is vanaf vandaag **About Endlessness** van de Zweedse cineast Roy Andersson beschikbaar in **avant-première!** Maar ook **La Vérité, Mathias & Maxime, Les Misérables, De Beroemde Bereninvase van Sicilië** en nog zoveel meer films komen eraan!

Blijf binnen, tover uw woonkamer om tot knusse cinemazaal en geniet van de beste films van het moment via het platform www.lumierefilms.be.

Momenteel even gratis: <https://cinetree.nl/>

Ouderen die niet buiten kunnen : om de tijd te doden kan je ook films huren voor 8€ en dit op dalton.be. Het hoeft niet altijd netflix te zijn.

23/03/2020

Collecties van de mooiste musea ter wereld.

Deze periode van gedwongen huisarrest is een goed moment om je online onder te dompelen in de collecties van de mooiste musea ter wereld.

Het Uffizi bezit de kunstcollectie van de beroemde familie de Medici. Je ziet er schilderijen uit de Middeleeuwen, Renaissance en barok van onder andere Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli en Rafaël.

<https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en>

La Galleria Nazionale in Rome

<https://artsandculture.google.com/partner/La-Galleria-Nazionale?hl=en>

Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna in Venetië

<https://artsandculture.google.com/partner/ca-pesaro-galleria-internazionale-d-arte-moderna?hl=en>

Museo e Real Bosco di Capodimonte

<https://artsandculture.google.com/partner/museo-e-real-bosco-di-capodimonte?hl=en>

Museo Carlo Bilotti in Rome

<https://artsandculture.google.com/partner/museo-carlo-bilotti?hl=en>

Veneranda Biblioteca Ambrosiana in Milaan

<https://artsandculture.google.com/partner/biblioteca-ambrosiana?hl=en>

Galleria d'Arte Moderna – Milano

<https://artsandculture.google.com/partner/galleriadartemoderna?hl=en>

Museum Gipsoteca Antonio Canova in Possagno

<https://artsandculture.google.com/partner/museum-gipsoteca-antonio-canova?hl=en>

Mart, Museum of modern and contemporary art of Trento and Rovereto in Rovereto

<https://artsandculture.google.com/partner/mart-museo-di-arte-moderna-e-contemporanea-di-trento-e-rovereto?hl=en>

kunst en cultuur rechtstreeks in je huiskamer

Nood breekt wet in tijden van het corona Covid-19-virus. Theatervoorstellingen, concerten, literatuur en films gaan rechtstreeks je huiskamer in. Nu cultuurhuizen tijdelijk moeten sluiten, staan we samen sterk om cultuur digitaal te laten zegevieren.

Mensen ervaren cultuur nog steeds het liefst op een fysieke plek, maar met deze crisis staan cultuurhuizen en artiesten tijdelijk voor een uitdaging. We grijpen dit moment graag aan om met z'n allen de digitale aanwezigheid van de cultuursector te ondersteunen. Met deze lijst ben je even zoet om je publiek te bedienen van een dagelijkse portie cultuur. Je kan het gebruiken in jouw social media, mailings en op je website. En wij werken momenteel zelf ook aan een tijdelijk platform om captaties van podiumvoorstellingen uit Vlaamse en Brusselse kunst- en cultuurhuizen te delen. Hou je mailbox in de gaten!

Muziek, theater, film: rechtstreeks in je huiskamer

- Opera van Macbeth Underworld via [Demunt.be](https://demunt.be)
- Opera streaming via [Operavision.eu](https://operavision.eu)
- Elke dag één opera via [Metopera.org](https://metopera.org)
- Theatervoorstellingen via [Theaterflix.nl](https://theaterflix.nl)
- Films die nu in de bioscopen hadden moeten draaien via [Lumiereseries.com](https://lumiereseries.com)
- Documentaires, kortfilms en films voor kinderen via [Dalton.be](https://dalton.be)
- Documentaires via [Idfa.be](https://idfa.be)
- Arthouse films via [Mubi.com](https://mubi.com)
- Arthouse films via [Cinemember.nl](https://cinemember.nl)
- Arthouse films via [Uncut.be](https://uncut.be)
- 14 online tours in musea via [Knack.be](https://knack.be)
- Online expo's via [Stamgent.be](https://stamgent.be)

- Concerten via Abconcerts.be
- Klassieke muziek met wereldbekende artiesten via Evilpenguintv.com
- Klassieke concerten en films via Digitalconcerthall.com
- Debatten en lezingen via Deburen.be
- Podcast over theater via Detheaterether

Literatuur: rechtstreeks in je huiskamer

- Jeugdboekenmaand-YouTube met filmpjes van auteurs en illustratoren via Iedereenleest.be
- E-boeken en luisterboeken via Onlinebibliotheek.nl
- Luisterboeken op smartphone via Storytel.com
- Luisterboeken over steden via Deburen.be
- Podcast over boeken via Groene.nl
- Postcast over boeken via Bendevanhetboek.com
- Podcast over boeken via TeamBoekToe
- Gratis te bezoeken krantenachrief via Mijn Bibliotheek via Gopress
- 15 gratis digitale kinderboeken via Fundels.be

De Decamerone:

<https://soundcloud.com/fuskila/we-zullen-doorgaan-radio-1-17032020-lockdownlezen?fbclid=IwAR1FdfLtnL4B2Ef3G2rIdcr9P-ax3eXyzJsoISRh7Ab6GEncXO28Wicx8Tw>

Podcasts

https://klara.be/programma/italiaanse_reis

Films rechtstreeks in je huiskamer tegen een kleine prijs

Honger naar film ? Te stillen via **Lumière Cinema bij je thuis!** Naast de nu al te ontdekken films voor jong en oud (**Woman, Marona, All Of Us, An Elephant Sitting Still,..**) zijn er ook tal van nieuwe films op komst. Zo is vanaf vandaag **About Endlessness** van de Zweedse cineast Roy Andersson beschikbaar in **avant-première!** Maar ook **La Vérité, Mathias & Maxime, Les Misérables, De Beroemde Bereninvastie van Sicilië** en nog zoveel meer films komen eraan!

Blijf binnen, tover uw woonkamer om tot knusse cinemazaal en geniet van de beste films van het moment via het platform www.lumierefilms.be.

Italië-reistips Piccione

Piccione gemist?

Op onze pagina <https://www.anfiteatro.be/tips-1.html> vind je Italië reistips van Achille Ziccardi en van Herman Cole. Daarmee raak je al een heel eind!



PICCIONE VIAGGIATORE

<https://ciaotutti.nl/alle-blogs/>

Beste Anfiteatro muziek liefhebbers,

De zorgwekkende Corona toestand heeft alvast één voordeel: wij krijgen meer tijd voor zaken, waarvoor tevoren dat altijd niet het geval was. Deze bedenking kan misschien een stimulans zijn om door deze bange periode te geraken.

Het Anfiteatro bestuur wil daarvoor haar steentje bijdragen. Ook nu denken we aan onze leden en zoeken we naar initiatieven die onze afgelaste activiteiten op een zinvolle manier kunnen vervangen.

In aansluiting met de lezingen over de barokmuziek in Italië (waarvan de derde is uitgesteld) hebben we een compilatie gemaakt van de getoonde luisterfragmenten, aangevuld met fragmenten, die 'genomineerd' waren om te beluisteren maar die de definitieve selectie niet hebben gehaald.

De hierbij gevoegde lijst is een greep uit het rijke aanbod van aria's en liederen van de Italiaanse barokmuziek. Het zijn allemaal fragmenten, terug te vinden op YouTube. Het enige wat je moet doen om het fragment te beluisteren is de YouTube link aanklikken met de rechter muis en vervolgens klikken op 'hyperlink openen'.

We wensen jullie een stevige gezondheid en vele zinvolle momenten.

Denk positief en blijf optimist!

Namens het Anfiteatro bestuur

Jacques Seeuws

Musica Barocca Italiana: Arie e canzoni

1) **Antonio Vivaldi: aria 'Sovente il Sole' (uit de opera: Andromeda Liberata)**

https://www.youtube.com/watch?v=Y-hCC3DdRaQ&list=PL_vWwamgmsnNKhYU6LqSASFV7eJErCH0v&index=2

2) **Antonio Vivaldi: aria 'Vedrò con mio diletto' (uit de opera: Il Giustino)**

https://www.youtube.com/watch?v=tJNGfBM6ygY&list=PL_vWwamgmsnNKhYU6LqSASFV7eJErCH0v&index=3

3) **Antonio Vivaldi: aria 'Apri le luci e mira' (uit de opera: Catone in Utica')**

https://www.youtube.com/watch?v=3euf-hb9k8o&list=PL_vWwamgmsnO3jq89nlxNIY0jPl-My37Z&index=11&t=0s

4) **Antonio Vivaldi: aria 'Sol da te, mi dolce amore' (uit de opera Orlando Furioso – eerste acte – scène XI)**

<https://www.youtube.com/watch?v=xCF-vW8DbDM>

5) **Francesco Cavalli: aria 'Ombra mai fu' (uit de opera: Xerse)**

https://www.youtube.com/watch?v=tha82wHV_XQ&list=PL_vWwamgmsnO3jq89nlxNIY0jPl-My37Z&index=3&t=0s

6) **Francesco Cavalli: duet 'O Luci belle' (uit de opera: l' Eritrea)**

https://www.youtube.com/watch?v=yuo5Qj4wbE0&list=PL_vWwamgmsnO3jq89nIxNIY0jPl-My37Z&index=28&t=0s

7) **Francesco Cavalli: aria 'Delizie, Contenti' (uit de opera Il Giasone – 1ste akte – scène II)**

https://www.youtube.com/watch?v=FWWsHP7OooM&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWrN-X_ngkt&index=4&t=0s

8) **Georg Friedrich Händel: aria 'Son nata a lagrimar' (uit de opera: Giulio Cesare)**

https://www.youtube.com/watch?v=unb-z1KT3_c&list=PL_vWwamgmsnO3jq89nIxNIY0jPl-My37Z&index=14&t=0s

9) **Georg Friedrich Händel: aria 'Lascia la spina, cogli la rosa' (uit het oratorium: Il Trionfo del Tempo e del Disinganno)**

https://www.youtube.com/watch?v=VhNRWduBPmY&list=PL_vWwamgmsnPyeybdIzKfmV7UkyGG63N&index=9&t=0s

10) **Georg Friedrich Händel: aria 'Ah! Mio cor! Schernito sei' (uit de opera Alcina – tweede bedrijf – scène VIII)**

https://www.youtube.com/watch?v=rZzsjgW3IRM&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWWrN-X_ngkt&index=9&t=0s

11) **Claudio Monteverdi: 'Lamento delle Ninfa' (lied uit Madrigali guerrieri ed amorosi – libro VIII)**

https://www.youtube.com/watch?v=qAUK-m2D7Ww&list=PL_vWwamgmsnPyeybdIzKfmV7UkyGG63N&index=5&t=0s

12) **Claudio Monteverdi: aria 'Vi ricorda' (uit de opera L'Orfeo – tweede akte – scène I)**

https://www.youtube.com/watch?v=u0qkP1kvEdQ&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWWrN-X_ngkt&index=3&t=0s

13) **Claudio Monteverdi: duet 'Pur ti miro, pur ti godo' (uit de opera L'Incoronazione di Poppea - derde bedrijf – scène VIII)**

https://www.youtube.com/watch?v=isL0E-4TsQ&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWWrN-X_ngkt&index=5&t=0s

14) **Giovanni Battista Pergolesi: aria 'A Serpina penserete' (uit de opera: La Serva Padrona)**

https://www.youtube.com/watch?v=zjEg3J98Dao&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWWrN-X_ngkt&index=6&t=0s

15) **Giovanni Battista Pergolesi: duet 'Ah, quanto mi sta male – Son imbrogliato io' (uit de opera: La Serva Padrona)**

https://www.youtube.com/watch?v=iBhdAK4sDjY&list=PL_vWwamgmsnO3jq89nIxNIY0jPl-My37Z&index=16&t=0s

16) Giovanni Battista Pergolesi: aria 'Stizzoso mio stizzoso' (uit de opera: La Serva Padrona)

https://www.youtube.com/watch?v=Aq3Ujw-z-Ak&list=PL_vWwamgmsnO3jq89nIxNIY0jPI-My37Z&index=15&t=0s

17) Leonardo Vinci: aria 'Vo solcando un mar crudele' (uit de opera: Artaserse vinci)

https://www.youtube.com/watch?v=rXmF6h3Yd_A

18) Johann Adolphe Hasse: duet 'Se mai più sarò gelosa' (uit de opera: Cleofide)

https://www.youtube.com/watch?v=fAuT851H4a4&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWWrN-X_ngkt&index=10&t=0s

19) Giulio Caccini: 'Amarilli' (lied uit: Le Nuove Musiche)

https://www.youtube.com/watch?v=pnHIGZWhJXE&list=PL_vWwamgmsnPyeybdIZkfmV7UkyGG63N&index=3&t=0s

20) Stefano Landi (?): lied 'Homo fugit velur umbra' (Passacaglia della vita)

https://www.youtube.com/watch?v=wpAxBZSXW28&list=PL_vWwamgmsnPyeybdIZkfmV7UkyGG63N&index=7&t=0s

21) Stefano Landi: lied 'Canta la Cicala'

<https://www.youtube.com/watch?v=Z3hkwJoS1Zg>

22) Stefano Landi: lied 'A che più l'arco tendere'

<https://www.youtube.com/watch?v=rkD-kRSUwC8>

23) Riccardo Broschi: aria 'Ombra fedele anch'io' (uit de opera Idaspe – tweede bedrijf – scène XI)

<https://www.youtube.com/watch?v=y3fzhMnGs5E>

24) Nicolò Porpora: aria 'In braccio a mille furie' (uit de opera Semiramide riconosciuta – derde bedrijf – scène VI)

https://www.youtube.com/watch?v=mSwlpatYu-g&list=PL_vWwamgmsnO1TNLLUJuQHWWrN-X_ngkt&index=8&t=0s

25) Francesco Gasparini: aria 'Sposa son disprezzata' (overgenomen door Vivaldi in de pasticcio 'Bajazet')

(pasticcio is een verzameling van aria's, deels overgenomen uit andere opera's van verschillende componisten)

<https://www.youtube.com/watch?v=2TrsDvBczPE>