

## #Belevingstochten ...met de Staff van Sint...

Op vier **Sintsdagen** in november en december 2019 ontvouwt onze lokale Nicolafiel **Herman Cole** nieuwe mogelijkheden om **wandelend** in goed gezelschap achter de patroonheilige van zijn geboortestad Sint-Niklaas aan te gaan.

### 'met de Staff van Sint'

- ✓ Het worden leerzame literaire **stadskerncruises** waarin auteur Herman Cole *De Zaak van Sinterklaas* stapsgewijs ontrafelt, daarin bijgestaan door een uitgelezen staff van 15 assistent-speurneuzen. Je zou het met de woorden van de Griekse filosoof Aristoteles 'peripatetische ontmoetingen met de Grote Kindervriend' kunnen noemen.
- ✓ Coles speculatulaire **belevingstochten** vallen op door hun schaamteloos **geanimeerde** karakter: een onontdekt Sint-Nicolaasitem in het stadsbeeld kan worden gevolgd door een proeverijtje, door een muzikaal momentje of een poëtisch pralientje, door een volks spelintermezzo.
- ✓ De zestig deelnemers **-maximaal 15 per Sintsdag, minstens 15 jaar oud-** zullen zich 'met de Staff van Sint' geen ogenblik vervelen.
- ✓ Elke wandeling bekijkt de wereld vanuit **een bijzondere invalshoek**: we gaan van start in Turkije op 12 november, we knielen op 19 november in Italië en bereiken Rusland op 26 november. Op 3 december 2019 blijven we op vertrouwde grond. **Aandacht**: op 19 november wordt van de deelnemers een **basiskennis** van het **Italiaans** verwacht. Liefst zelfs méér.



## Herman Cole

- ✓ was 15 jaar **scenario- en tekstschrijver** voor de Vlaamse Radio en Televisie
- ✓ ging 35 jaar geleden van start als **taalanimator** Italiaans in volwassenenonderwijs
- ✓ was 30 jaar geleden **medeoprichter van het Sint-Nicolaasgenootschap** Vlaanderen
- ✓ schreef tot in 2009 onder de titel *Dorkomtor* een dertigtal puntgave actuele dialectstrofes op de wijs van *Zie ginds komt de Stoomboot*
- ✓ brengt sinds een tiental jaar in binnen- en buitenland zijn veeltalige **beeldenbabbels** *Nicolaas, een Europese heilige ...*
- ✓ bedacht en begeleidde **Nicolaasreizen** naar het Zuid-Italiaanse Bari
- ✓ werd in 2014 **ereburger** van de Toscaanse stad Lucca
- ✓ vergezelt sinds 2015 kleine groepjes fietsers op ontdekkingsritten door Sint-Niklaas ([www.snorf.yt](http://www.snorf.yt))
- ✓ behaalde in 2017 aan de Sint-Niklase muziekacademie bij Elly Aerden het diploma **folkzang**
- ✓ publiceerde in 2017 in eigen beheer *De Zaak van Sinterklaas*
- ✓ is Sint-Niklase 'Culturele Persoonlijkheid 2018'
- ✓ nam het initiatief voor 'De Dag van het Seniorentheater' op woensdag 20 november 2019 in het raam van de Week van de senioren. En heeft méér plannen op het vlak van seniorentheater. (Zie weldra [www.TheaPlus.eu](http://www.TheaPlus.eu))



## Praktisch over 'met de Staff van Sint'

- ✓ Op **12 oktober 2019** schiet de STAFF-website <http://dezaakvansinterklaas.eu/met-de-staff-van-sint.html> echt in gang. Intussen kunnen vragen worden gesteld via [nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu](mailto:nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu)
- ✓ De deelnameprijs bedraagt € 19,00; leden van Pasar, Anfiteatro, houders van een Lerarenkaart of van een MuseumPASS betalen € 16,50.
- ✓ Elke deelnemer vindt in zijn goodiebag behalve een exemplaar van Herman Coles *De Zaak van Sinterklaas* (winkelwaarde €19,95) nog talrijke verrassingen uit de hand van Sint.
- ✓ De deelname staat vast na storting van het inschrijvingsgeld op BE11 0634 5741 4548 t.n.v. Sintur 9100 Pasar - H.COLE
- ✓ Inschrijven kan vanaf 12 oktober via [nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu](mailto:nicolemus@dezaakvansinterklaas.eu) . Vermeld bij inschrijving zeer duidelijk: het aantal deelnemers en de dagcode T12 of It19 of R26 of VL3... En denk erom: op 19 november is **Italiaans de voertaal**.
- ✓ **Elke Sinterklaasvriend krijgt -heláás- maar toegang tot één wandeling.**



## Sintsdag **12** november 2019 ‘Van Myra tot hiera’

We spreken om **14u45** af in **Nieuwstraat 34 te Sint-Niklaas**. De deur van het **Vrouwencentrum** ([www.vzwvrouwencentrum.be](http://www.vzwvrouwencentrum.be)) kan ook door mannelijke deelnemers moeiteloos worden geopend. We steken van wal in de geboortestreek van Sint: Demre, Myra, Patara .... Antalya is niet ver. Om 15u00 hijsen we de zeilen voor onze Turkse tocht. Hopelijk met de wind uit een gunstige richting. Ergens rond **18u00** landen we in **Stationsstraat 68**. Vergeet je goodiebag-van-Sint niet mee te nemen uit de kelder van ‘t Oneindige Verhaal. ([www.oneindigeverhaal.be](http://www.oneindigeverhaal.be))



## Sintsdag **19** november 2019 ‘Sanda Necòle va pe màre’

We komen om **14u45** bijeen in het Centraal Onthaal van de **Broedersschool, Nieuwstraat 91 te Sint-Niklaas**. (Vorbij het witte hek.) (<http://humaniora.broeders.be>) Om 15u00 -na een korte taaltest 😊- gaan we op weg naar Bari, waar Nicolaas sinds 1087 rust. *Avanti* ... Zo rond 18u00 werpen we het anker in de **Stationsstraat** in de binnentuin van **lara mora** (<https://laramora.be>, tegenover ‘t Gemak. Of hoe noem jij het stedelijk faciliteitenpand op nummer 11a?



## Sintsdag **26** november 2019 'Poetin kust zijn botje'

We verzamelen om **14u45** op de hoge trappen voor de toegangspoorten van het Sint-Niklase stadhuis, **Grote Markt 1**. Zodra de beiaard het deuntje van 15u00 speelt, zetten we onze Russische tocht in. Laten we hopen dat het zonder tsjapka of wanten kan. Rond de klok van 18 ronden we af in de bib op het **Hendrik Heymanplein 3**. Gps-coördinaten 51.162566, 4.139944. Let je er bij het buitengaan even op dat je in je goodiebag-van-Sint geen boek uit de rekken van de Stedelijke Openbare Bibliotheek hebt meegenomen?  
<https://sint-niklaas.bibliotheek.be>



## Sintsdag **03** december 2019 'Leg wat in mijn schoentje'

Rond **14u45** staan we vol verwachting bij de fietsrekken aan het Koetshuis in het Stadspark, **Walburgstraat 37 te Sint-Niklaas**. Is de zetel van Vogelbescherming Vlaanderen vzw geopend? Op onze spe-cu-la-tu-lai-re wandeling kruisen we een doorschijnende sint, worden we verrast door zoetgevooisde gitaarklanken en door Timmermans. We nemen rond 18u00 afscheid van onze tochtgenoten in **Stationsstraat 127**. Bij IJssalon Foubert. [www.foubert.eu](http://www.foubert.eu)  
De Sint neemt altijd drie bollen. 😊