

Leeskring Davidsfonds Sint-Niklaas

“Het leven is te kort om een slecht boek te lezen.”
(James Joyce)

Sneeuw, hond, voet.

Claudio Morandini



Adelmo Farandola heeft het niet zo op mensen. In de zomer zwerft hij door de bergvalleien met als enig gezelschap een praatgrage, chagrijnige oude hond en een jonge bergwachter, die hem, zo vermoedt Adelmo Farandola, bespioneert. In hun hut hoog in de bergen sneeuwen Adelmo en de hond tijdens de winter in. Terwijl de voorraden wijn en brood slinken, brengen ze de tijd door met kibbelen over restjes en discussiëren over wie de ander als eerste op zal eten. De lente brengt een nog sinisterdere ontdekking die Adelmo Farandola's toch al wankel greep op de werkelijkheid

helemaal dreigt te verbreken: de voet van een man die uit de langzaam smeltende sneeuw steekt.

Claudio Morandini woont en schrijft in de aan de voet van de Alpen gelegen Italiaanse stad Aosta, waar hij in 1960 werd geboren. *Sneeuw, hond, voet*, voor het eerst gepubliceerd in 2015 is zijn zesde boek. De roman is een literair fenomeen: hij stond in de top vijf van de Italiaanse bestsellerslijst, won de Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante-prijs en is vertaald in het Engels, Frans, Spaans en Turks.

De bespreking gaat door op woensdag **17 december 2024 om 20.00 uur in de Stedelijke Openbare Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Niklaas.**

Ze wordt geleid door de heer **Romain Van Hautekerke** en gebeurt in samenwerking met Anfiteatro, amici della cultura Italiana.

Inkom: leden Davidsfonds en Anfiteatro 2 euro, niet-leden 5 euro.

Ook wie het boek niet gelezen heeft, is welkom.

Met dank aan de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas voor de samenwerking.