

En wie is dan wel die Isabella Missaglia?

Zij heeft ons een CV van 5 bladzijden bezorgd, kort samengevat:

Geboren te Milaan, licentiate Oosterse Talen te Venetië met specialisatie in het Engels en in het Arabisch, heeft een indrukwekkend internationaal leven geleid en ze in verschillende landen gewoond omdat ze haar echtgenoot volgde in zijn loopbaan.

Elk verblijf was een uitdaging : in de Verenigde Arabische Emiraten werkte ze als gids; in Duitsland, Oekraïne, Zuid-Korea o.a. was ze lerares Italiaans.

In India werkte ze als visumagente voor het Zwitserse Consulaat.

Toen haar man, een Gentenaar, met pensioen ging in 2018, begon ze een opleiding als gids/reisleidster in Gent.

Nu begeleidt ze Belgische toeristen naar Italië (Ligurië, Emilia Romagna, Venetië, Toscane, het Garda Meer) en naar Frankrijk (Dordogne/Perigord) en Italiaanse toeristen naar België, Nederland en de Emiraten