

OVERNACHTINGSFORMULES ONDERWEG NAAR ITALIË

Dit overzicht heeft geenszins de pretentie een juiste en nauwkeurige gids te zijn. Het is uitsluitend gebaseerd op mogelijk onvolledige persoonlijke ervaringen, bevindingen en overwegingen.

Overall in Europa heb je natuurlijk hotels. De gebruikelijke, standaard, onpersoonlijke, eerder dure hotels, die allemaal op elkaar lijken en die geen specifiek gevoel geven van het land waar wij ons bevinden, maar die men soms niet kan vermijden. De enige verschillen van land tot land zijn de bedden –er zijn in Europa geen 2 landen waar matrassen, lakens, dekens en kussens helemaal dezelfde zijn- en enkele details van het ontbijtbuffet, waaronder de koffie, zijn nergens hetzelfde. Vanzelfsprekend en zeker in het hoogseizoen is op voorhand reserveren aangeraden.

Frankrijk

De meest beroemde hotelketens zijn, in dalende orde van prestige en prijs en met websites (overall door <http://www.voorafgegaan>, natuurlijk :

Sofitel.com - Novotel.com - Mercure.com - Interhotel.com - Ibishotel.com - Etaphotel.com - En andere, echt goedkoop in alle opzichten, zoals Campanile, Formule 1....

Het echte voordeel van zulke hotels is dat zij zich meestal in de nabijheid van de grote en minder grote snelweguitritten en verkeersknooppunten bevinden. Men verliest dus nauwelijks tijd met zoeken, dikwijls zijn ze goed zichtbaar aangeduid en je kan direct onder de douche vliegen bij aankomst ! Maar zoek voor je eten liever een typisch streekrestaurantje, in Frankrijk moet je daarvoor nooit ver lopen !

Buiten deze (té) vanzelfsprekende mogelijkheden, kan je voor jezelf en jouw familie iets organiseren, met behulp van een goede landkaart en internet. Je tikt in Google de naam van het dorp van jouw keuze gevolgd door woorden zoals chambres d'hôtes of chambre à la ferme of auberges ...

Een apart concept is dat van <http://www.logisdefrance.com> : niet dure, eenvoudige hotelletjes dikwijls in typische landelijke streken, en <http://www.silencehotel.com> , ook genoemd Les Relais du Silence, in dezelfde aard van Logis de France maar bekend voor hun rustige en aangename ligging. Het zijn geen ketens, het zijn gewoon kleine van elkaar onafhankelijke familiale bedrijven die zich hebben georganiseerd voor marketingdoeleinden. Van deze twee categorieën zijn er maar weinig langs onze routes naar Italië, raadpleeg dus aandachtig uw landkaart en uw PC.

Ook kennen ze in Frankrijk de formule "chambre à la ferme", landelijke versie van B&B of "Am Bauernhof". Verder, ook voor Bed & Breakfast gastfamilies, verwijs ik u naar de twee sites hierboven.

Duitsland

Hotels van de traditionele internationale ketens zijn meestal alléén maar in de steden te vinden. Langs de routes naar Italië vinden we nauwelijks grote steden, tenzij Stuttgart en München, maar dat is iets anders. De Länder Beieren en Baden-Württemberg zijn prachtig ! Schattige, lieflijke, rustige dorpen, groene bossen en heuvels, éné landschappen, goede wijnen, lekker eten, al dan niet

typisch op zijn Duits. Redelijke prijzen, schattige hotelletjes voor ieders portemonnee, restaurants Gasthaus mit Gästezimmer. Altijd op voorhand reserveren, vanzelfsprekend. Een aparte vermelding verdienen de Zimmer Frei ofwel Gästezimmer bij particulieren die zulke bordjes aan hun deuren hebben hangen. Deze formule is de allergekoopste maar met vrijwel evenveel comfort als in een ***hotel, hoor ! Alleen heb je soms de badkamer op de gang, maar zo'n ramp is het ook niet. Zeer vriendelijke mensen, vrede en rust, zalige ontbijttafels, de mogelijkheid om met andere mensen een babbeltje te doen. Normale B&B-tarieven, aan de goedkope kant zelfs . Het enige risico dat men soms loopt, is dat men zich in het midden van een Bierfest of Weinfest bevindt, zéér aangenaam overigens aan de ene kant, maar in zo'n omstandigheden vind je geen Zimmer Frei ! Dus, liefst op voorhand reserveren.

De nuttige websites, voorafgegaan door [www .dzt.de](http://www.dzt.de). Dit is de stite van de Deutsche Zentrale für Tourismus, ook uitgever van de bekende gids "Links & Rechts der Autobahn" germany-tourism.de Zeer veel nuttige tips voor toeristen in Duitsland vind je op de site "bandb.ring.de" waar bandb staat voor Bed & Breakfast, dus Zimmer Frei – Gästezimmer. [www.naam van het dorp.de](http://www.naamvanhetdorp.de) : ieder dorp heeft hier een uitstekend goed gedetailleerd website: écht, Deutsche Gründlichkeit op z'n best !! Eigenlijk heb je hiermee genoeg ! Opgelet: bij het typen van de naam van het dorp: ä = ae; ö = oe; ü = ue.

De schrijver van dit artikel heeft een voorkeursplek om te overnachten: Königsschaffhausen, een gehucht van Endingen, aan de noordflank van het Kaiserstuhlgebied, een heuvelachtige streek tussen de A5 en de Rijn ter hoogte van Freiburg in Breisgau. Landelijk, rustig, groen, typisch, vriendelijke mensen. Uitrit Riegel van de A5 als jij vanuit Straatsburg komt, anders langs Nancy – Lunéville – St.-Dié - Sélestat – Marckolsheim en over de Rijn. Er zijn verschillende inwoners die Zimmer Frei aanbieden en ze verkopen u wijn, fruitconserven en fruitdistillaten, alles van eigen makelij, je weet wél : Kirschwasser, Poire Williams en dergelijke, maar de accijnzen op alcohol zijn duur in Duitsland, helaas

Zwitserland

Eerlijk hoor, hoe ongelooflijk het ook moge klinken, wij hebben nooit in Zwitserland overnacht ! Waarom zouden wij het gedaan hebben ? Milaan is onze thuishaven in Italië en het ligt net over de grens ! En Zwitserland ben je sowieso vlug door, tenminste als het aan de Gothardtunnel meevalt ! Maar natuurlijk is er geen tekort aan interessante plekjes en mooie landschappen. Hoe dan ook, je weet het even goed als wij : Zwitserland is aangenaam, proper, orderlijk, maar duur. In ieder geval, hier net zoals in Duitsland, tik je [www.naam van het dorp.ch](http://www.naamvanhetdorp.ch) in en klaar is Kees ! Voor B&B in Zwitserland kun je surfen naar <http://www.bnb.ch> .

Oostenrijk

Best met Beieren, het Zwarte Woud of Zwitserland te vergelijken, jij bent het eigenlijk vlug door, het is niet zo duur als Zwitserland (alhoewel....) en het hoort bij Euroland. Met Internet: www.naamvanhetdorp.at. Maar Oostenrijk is een vakantieland op zich en verdient zéker een aparte studie (een andere keer misschien).

Italië

Jullie hebben het al horen zeggen : B&B's en Agriturismi (logeren bij de boeren, min of meer) zijn in de laatste jaren zo snel ontstaan als paddestoelen in de bossen na de regen. Meestal zijn ze goed à zeer goed en tegen redelijke prijzen, maar ver van de grote steden. In de grote steden zijn ze duurder en minder gemoedelijk: voor hetzelfde geld kies maar een hotelletje, maar dan liever aan de rand van de steden met een gemakkelijke verbinding naar het centrum met het openbaar vervoer. Parkeren in het centrum van de meeste Italiaanse steden is dikwijls onbegonnen werk en je riskeert boetes.

Een tip, door onze zoon gesugereerd: Cavallasca, prov. Como. Doe de eerste dag niet meer dan 900 Km., verlaat de Zwitserse a2 bij de laatste uitrit voor de grens: "Chiasso centro". Rij dan Italië binnen langs de rijksweg, een paar km. Verder neem je de uitrit "Cavallasca" naar rechts. Het is een rustig dorp met B&B en agriturismi en een paar restaurantjes, dichtbij de hoofdwegen en toch rustig. Eventueel goed als basis om de stad Como en het Comomeer te gaan verkennen.

Een woordenboekje kan nuttig zijn want op de talenkennis van de Italianen moet je niet rekenen ...

Avete una camera singola/matrimoniale/a due letti per una notte per favore ? Hebt u een enkele/dubbele/tweebedskamer voor een nacht a.u.b. ?

Quanto costa, compresa la colazione ? Hoeveel kost het, ontbijt inbegrepen ?

Buon viaggio e buone vacanze !

PS : Sinds 2008 is er ook de mogelijkheid om een overnachting te boeken via AirBNB, maar daarover kan je op hun eigen website genoeg info vinden.

Achille Ziccardi